

Jaargang 26 – nummer 22 Vrijdag 6 december 2019

8 december 2019 – 2^e Advent

9.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: Klaas Zijlstra

1^e collecte: Diaconie Eigen Jeugdwerk

2^e collecte: Eredienst

Er is zondagsschool en -club

15 december 2019 - 3^e Advent

Fryske tsjinst i.s.m. F.O.W.D. in Sint Annakerk te Hantumhuizen

9.30 uur Ds. B.G. Keizer, Oostrum

Organist: Kees Rensma

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Eredienst onkosten FOWD

Er is zondagsschool en -club



Bij de diensten

In de Adventstijd mogen we de kinderen van de zondagschool en -club ontmoeten in de kerkdiensten. Aan het begin laten zij iets zien van het adventsproject dat zij volgen. Dat heeft iets feestelijks, net als de Adventstijd zelf, waar we uitkijken naar de komst van een Koningskind.

Op de **tweede Advent** (8 december) wil ik parallel met de zondagschool de tekst uit Micha 4 behandelen. In de verzen 1-8 wordt gesproken over het vreedrijk van God. Dat zichtbaar wordt in het omsmeden van wapens in gereedschappen. Ik hoop stil te staan bij wat dat vreedrijk te maken heeft met zwakheid (naar vers 6). Welkom!

In memoriam Hugo Walraven

Op 16 november 2019 is Hugo Walraven gestorven op de leeftijd van 83 jaar. Het laatste jaar ging zijn gezondheid achteruit. De laatste weken verbleef hij nog een tijdje in Talma hûs in Feanwâlden.

Hugo Walraven was chauffeur in hart en nieren, het was een harde werker. Maar bovenal zorgzaam voor zijn gezin en voor mensen in zijn omgeving. Hij was een man van weinig woorden, maar wat hij zei was treffend, soms met humor. En wat hij zei, maakte hij ook waar.

In het gezinsleven waren er dieptepunten. Een dochter die veel zorg nodig had, een zwaar ongeluk van een zoon. Die zorg droeg hij met liefde. Hij was voor zijn gezin het rustpunt, een anker.

Hij is opgegroeid in een gereformeerde nest, waar hij op een gegeven moment afknapte op hypocriete mensen van de kerk. Mensen die niet uitleefden wat ze geloofden. Dat heeft hem gekrenkt. Hij hield dan ook afstand tot onze gemeente. Maar dat geloof heeft hem niet losgelaten.

Daar sprak hij niet zo over, maar het bleek meer uit zijn daden. Klaarstaan voor anderen ten koste van zichzelf. Liefde voor mensen. De vele goederentransporten naar Roemenië die hij hielp verzorgen. Niet veeleisend, snel tevreden en dankbaar. Hij aanvaardde het leven zoals het kwam en was dankbaar voor kleine dingen.

Hij heeft ondanks de achteruitgang van zijn gezondheid tot op het laatst van zijn leven kunnen genieten.

Op 21 november hebben we afscheid van hem genomen in het uitvaartcentrum van Dokkum.

In de afscheidsceremonie stond dankbaarheid voor zijn leven centraal. Dit aan de hand van de tekst: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Mogen mevr. Walraven, kinderen en kleinkinderen troost en vrede ontvangen nu hij er niet meer is.

Pastoralia

Zr. Akke Dijkstra-v/d Woude levert een strijd tegen de ziekte die ze meedraagt. Door de chemo's die ze ondergaat gaat de weerstand achteruit. Ze is kwetsbaar voor griep en infecties. Een aantal weken terug werd ze kort opgenomen in het ziekenhuis met een luchtweginfectie. Inmiddels is dat weer herstelt en ondergaat ze weer een chemo. Zo wisselen periodes van chemo's ondergaan en opnieuw opbouwen van weerstand zich af. Elke keer vind ze weer de moed om hier doorheen te gaan. We wensen haar moed toe samen met haar man Meint. We bidden voor kracht om dit te dragen en om de nabijheid van de Here, Hij die er is en die er zijn zal.

Op Jo haw ik steund fan 'e berte ôf, fan 'e memmeskurte ôf wienen Jo myn helper. Foar Jo is myn lof foar altyd. (Psalm 71:6, NFB)

We bevinden ons weer in de wintertijd, dagen dat het vroeg donker is. Tijd om het in huis gezellig te maken. Maar voor veel van ons is het ook geestelijk een donkere tijd. Gemis, eenzaamheid. Ik wil u oproepen om in het bijzonder in deze tijd extra aandacht te hebben voor zieken, alleenstaanden, alleen – gaanden, mensen die rouwen of het om andere redenen moeilijk hebben. Dit doen we deels al middels de ljochtpuntsjes die rondgaan in de gemeente.

Maar daarnaast kunnen we kerst zichtbaar en tastbaar maken. Dit door een kerst- en nieuwjaarsgroet te sturen, of een bezoekje te brengen. Een klein gebaar van grote waarde. Zo laten we elkaar merken dat we met elkaar gemeente zijn.

Hieronder reiken we u/jullie enkele namen aan maar zelf weet u/jullie vast ook wel personen die een blijf van meelevens kunnen gebruiken.

Mevr. J. Minkema-Visser, Talmahûs Afd. It Stee, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden

Mevr. A. de Vries-Venema, Stasjonswei 12, Kamer 225, 9123 JZ Metslawier

Mevr. M. van der Weide-Vriesema, Stasjonswei 12, kamer 123, 9123 JZ Metslawier

Mevr. T. Sijens-Riemersma, Stasjonswei 10, 9123 JZ Metslawier

Mevr. J. de Wilde-Jongsma, 'De Waadwente' De Tsjalk 4, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum

Dhr. A. de Wilde, De Terpen 25, 9147 BA Hantum

Mevr. M. Dijkstra-Dijkma, Kamphûsstrjitte 24, 9144 CS Hantumhuizen

Mevr. S. Vriesema-Soepboer, De Terpen 29, 9147 BA Hantum

Mevr. T. Heeringa-Meinsma, Meckamastate afd. Hessel kamer 235, Tsjerk Hiddesstraat 42, 9291 AM Kollum

Mevr. W.J. de Jong-Geerlinks, Smidstrjitte 14, 9147 BJ Hantum

Dhr. D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148 BR Hiaure

Mevr. A.T. de Hoop-Bloemhof, Smidstrjitte 31, 9147 BJ Hantum

Mevr. H. Bakker-Noordenbos, Brantgumerwei 6, 9147 BV Hantum

Thomas Wieger de Vries, B. Bekkerstrjitte 15, 9123 JV Metslawier

Tot slot

Voor mij persoonlijk is deze periode een drukke tijd. Net als ook voor velen in onze gemeente. Juist zou deze tijd een tijd moeten zijn om bewust meer tijd en aandacht voor elkaar te nemen. Dat valt niet altijd mee. Soms is het dan juist nodig bewust dingen te schrappen uit je agenda. De tijd vrij maken voor dat wat echt belangrijk is. Tijd voor God, voor gezin en mensen in je omgeving die dat nodig hebben. Wilt u als gemeente daarvoor bidden, voor mij, maar ook voor elkaar? Dat het een tijd van verwachten mag zijn. Niet dat we het verwachten van onszelf, maar dat we in de ontmoeting met God en elkaar vrede en zegen verwachten. Door Hem die onze Vredevoorst wil zijn.

Wiebe Feddema

Jarigen 75+

13 december hoopt mevrouw T. Heeringa-Meinsma, Meckamastate afd. Hessel kamer 235, Tsjerk Hiddesstraat 42, 9291 AM Kollum haar verjaardag te vieren. Mevrouw W. Bakker-Duinstra, Hearewei 8, 9147 BN Hantum is 2 dagen later jarig, op 15 december. Beide dames krijgen namens de gemeente de hartelijke felicitaties. Een mooie dag en Gods zegen op het nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubileum

Op 15 december is het 25 jaar gelden dat Klaas en Fokje Postma-Torensma, Doarpsstrjitte 1, 9147 BX Hantum zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk is bezorgd bij de heer R. Bakker (verjaardag), mevr. A. Dijkstra-van der Woude (ter bemoediging) en de heer Jacob Klaas de Boer (blijf van medeleven).

Onderhoud begraafplaats Hantum

Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar iemand die de begraafplaats van Hantum wil onderhouden. De werkzaamheden bestaan uit maaien, snoeien, schoffelen etc. Bent u de persoon die wij zoeken neem dan contact op met de voorzitter van de kerkrentmeesters, de heer K. Bakker - Tel.: 06-42364382. Ook voor meer informatie kunt u contact op nemen met de heer Bakker.

Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 2019

Tijdens de adventsweken en Kerst maken we als liturgische commissie n.a.v. aangegeven informatie van de kerstcampagne van Kerk in actie de schikkingen.

Het thema van de adventstijd is: **GEEF LICHT**, voor de lezingen is gekozen uit het boek Micha, volgens het alternatieve leesrooster van PKN.

Het project komt overeen met dat van de kinderen van zondagschool en zondagsclub.

De basis van de schikkingen bestaat uit een driehoekige vorm waaromheen iedere zondag een krans wordt geschoven, met steeds een andere betekenis .

De driehoek staat symbool voor de Drie-eenheid, of zelfs voor gezin, moeder, vader en kind.

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen, elk jaar wordt het opnieuw kerst en altijd is er hoop op een toekomst.

In de periode voor de kerst, de adventsweken, ligt het paarse kleed op de tafel met als symbolische betekenis, soberheid en voorbereiding.



De tekst uit het leesrooster voor eerste advent was uit Micha 2 vers 12:

IK ZAL ZE SAMENBRENGEN ALS SCHAPEN EN GEITEN BINNEN DE OMHEINING, ALS EEN KUDDE IN DE WEI; HET ZAL DAAR GONZEN VAN DE MENSEN.

Het geheel van de symbolische schikking rust op 3 steunen, de krans, een oneindige cirkel, bedekt met stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in een kring. Dat is te zien met hier en daar een plukje schapenwol.

Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

Voor 2^e advent is de tekst n.a.v het leesrooster: Micha 4 vers 3

Voor 3^e advent: Micha 6 vers 8

Voor 4^e advent: Micha 7 vers 18

Voor Kerstmis : Johannes 1 vers 4 en 5

Tijdens de adventszondagen en met kerst hopen we met onze inspiratie met plezier mee te doen aan het project GEEF LICHT.

*Hartelijke groet, namens de liturgische commissie,
Hilda Veeninga, Griet Prins, Marieke Postma.*

Agenda

18 december GemeentegroeiGroep
22 december Kerkdienst 9.30 uur
23 december Vergadering Kerkrentmeesters
24 december Kerstnachtdienst 22.00 uur
25 december Kerkdienst 10.00 uur
26 december Kinderkerstfeest 10.00 uur
29 december Kerkdienst 11.00 uur
31 december Kerkdienst 19.30 uur
5 januari Kerkdienst 9.30 uur

*Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk
<http://hantum.protestantsekerk.net>*

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 20 december a.s. De kopij voor kunt u t/m vrijdag 13 december sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.